



Κεντρίσματα

Μεγαλώνυμη αρπάχτρα

Όλα τάχει η Μαριωρή ο φερετζές της λείπει, ή όπως αλλιώς λένε... ο ζερζεβούλης δεν είχε δουλειά και γαργαλούσε τα παιδιά του. Έχουν φορέσει το καπέλο της μεγάλης οργάνωσης, έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα...καβαλώντας το καλάμι και πιστεύουν ότι έχουν λύσει όλα τα εθνικά προβλήματα του Ελληνισμού στον Καναδά. Πήραν φόρα τώρα να λύσουν και το μεγάλο θέμα της αναγνώρισης της Ποντιακής Γενοκτονίας. Αρπαξαν μολύβι και χαρτί και έγραψαν σκληρό γράμμα στον πρόεδρο της Τουρκίας και του συνιστούν σαν δημοκρατικό κράτος η Τουρκία να προβεί στην αναγνώριση των εγκλημάτων της οθωμανικής αυτοκρατορίας, κάτι ανάλογο που έχει κάνει η Γερμανία για τα εγκλήματα πολέμου στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Την επιστολή αυτή, υπογραμμένη από τους δύο Γιώργηδες μας την έστειλαν για δημοσίευση, ώστε να δείξουν τον εθνικό αγώνα που κάνει ο ξεπεσμένος οργανισμός που εκπροσωπούν και που στην ουσία παρουσιάζεται μόνο όταν καταθέτουν στεφάνια και υψώνουν σημαίες. Ανέλαβαν τώρα να λύσουν και το μεγάλη εθνική υπόθεση της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων.

Αυτά κάνετε και ρίχνετε στάχτη στα μάτια του κόσμου και για να δικαιολογήσετε την ανύπαρκτη ύπαρξή σας,

Ασχοληθείτε αγαπητοί, με κάτι καλύτερο. Φτιάξτε πρώτα το Κογκρέσο που έχετε μείνει τρεις κι ο κούκος...δείξτε μας το έργο και την προσφορά σας που ασχολείστε με το ξεπουπουλιασμά των νεομεταναστών που έρχονται από την Ελλάδα. Δώστε μια απάντηση στην επώνυμη καταγγελία που σας κάνει ο εκδότης της παροικιακής εφημερίδας Ελληνικός Τύπος και μη τη κάνετε με ψιλά πηδηματάκια...