

Κεντρίσματα



Το μπάχαλο

Ποιος κυβερνά τούτο το ρημαγμένο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, πού 'χει εξαφανιστεί και έγινε πόνι στα χέρια ορισμένων τυχοδιωκτών. Αλλάζουν καταστατικό, παίρνουν δικτατορικές αποφάσεις, καθιερώνουν στελέχη των επαρχιακών Κογκρέσων και διορίζουν πόνια της αρεσκείας τους. Ρεζίλι των σκυλιών έγιναν στον γιορτασμό της Γενοκτονίας των Ποντίων στην πόλη του Μόντρεαλ. Δεν υπήρχαν καρέκλες να καθίσουν οι εκπρόσωποι του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Έδωσαν το «παρών» οι ψηφισμένοι και διαγραμμαμένοι από την σημερινή τριανδρία. Η σημερινή διοίκηση έχει καθιερώσει εκλεγμένους συμβούλους της Διοίκησης χωρίς να τους ειδοποιήσει και έχει διορίσει άτομα της αρεσκείας τους. Ακόμα και κάποιον καθαιρεμένο παπά, φίλο του Πάπα.

Αν είναι δυνατόν, σε έναν οργανισμό σαν το μεγαλώνυμο Κογκρέσο, να συμβαίνουν τέρατα και σημεία. Ανάγκασαν τον εκδότη της έγκυρης εφημερίδας «Βήμα» του Μόντρεαλ να τους επιτεθεί και να τους θυμίσει το ρόλο που θα πρέπει να παίζει ένας οργανισμός σαν το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Διαβάστε στην σελίδα 13 το άρθρο του κυρίου Μανίκη και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα.

Δεν είναι μόνον η «Εβδομάδα» που κριτικάρει το μπάχαλο της σημερινής Διοίκησης του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Τελευταία προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του Ελληνισμού. Παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες και προβάλλουν την αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας ως δικό τους επίτευγμα, μέσα από τον Μήτσο τον διωγμένο βουλευτή από το κόμμα του. Τώρα αντί να ανέβει, κατέβηκε σε Δημοτικό επίπεδο και μοιράζει πλακέτες για να τον φωτογραφίζουν ως πολιτικό παράγοντα. Τι άλλο θα δούν τα μάτια μας.